

Jong, Drecht & Famous. In deze serie presenteren jongeren in de Drechtsteden zichzelf en laten zij hun licht schijnen over de kansen en uitdagingen van deze regio. Deze serie is een productie en het eindresultaat van de Drechtsteden Trainees (jaargang 2016/2017), waarmee zij jongeren in de regio een stem geven om politici, beleidsmakers, ondernemers en iedereen die zich betrokken voelt aan te spreken en zich te laten inspireren.



DORDRECHT BRUIST ONDERHUIDS. HET HEFT **EEN DORPSGEOEL** MET STADSE FACILITEITEN EN UNIEKE PLEKJES OM TE ONTDEKKEN. DE **MULTI-CULTURELE WIJKEN** ZORGEN VOOR EEN WERKELIJKE **WEERSPIEGELING** VAN DE SAMENLEWING EN DE VERSCHILLENDE BEHOEFES. JONGEREN IN DE REGIO HEBBEN VEEL GOEDE IDEEËN. INITIATIEVEN MOGEN GEEN GELD KOSEN, ALLEEN OP **VRIJWILLIGE BASIS**. TERWIJL JUIST DAAR DE POTENTIE ZIT VOOR HET **ONTWIKKELEN VAN DE STAD EN DE SAMENLEWING**. GEMEENTE MOET MEER FACILITEREN EN ONDERSTEUNEN.

FOTO

DOMINIQUE VAN DIJK... JAAR STADSBUROCRACE CITY MANAGERING PLATFORM BIJ IN DORDT & FIELLAVIER EN HARLUS WIDDEB.

LOCATIE

IN DE REGIO, WOODENBLOEM TE DORDRECHT

DRECHTSTEDEN TRAINEES 2017

WIBERTER ADRIAN, ANDRUSKA KRISTEIN, HELGE TILMAN ROBBE, SARA VAN NIMAN, GEMINTE BINTZEN, TUDOR KARIM, LITSE BICE TAYLOR, ALBERTOBI BUCCHIO, TIZIA SCHMELTZ

Even voorstellen, wie ben je?

Ik ben Dominique van Dijk, 33 jaar oud en woonachtig in Dordrecht.

Waarom heb je voor Dordrecht gekozen?

Ik kom uit Den Haag, maar de liefde heeft me naar Dordrecht gebracht. Inmiddels woon ik al meer dan zes jaar in Dordt, aan de rand van de wijk Oud-Krispijn met vrij uitzicht over het groen. Over het algemeen is de wijk lekker gemixt, een beetje 'multi-culti' en dat vind ik ook fijn aan de wijk.

Welke kansen zie jij voor Dordrecht?

De woningmarkt in Dordrecht biedt veel kansen. Wonen is hier goedkoop, dat is ook een reden dat ik hier ben komen wonen. Je kan hier bijvoorbeeld een mooi oud huis kopen dat nog betaalbaar is, dat is in Den Haag wel anders. Ook studenten hebben hier zo kansen om goedkoop te wonen. In Dordrecht is ook veel te doen, het voelt een beetje als een dorp met stadse faciliteiten. Wie zegt dat er hier niets te doen is, heeft echt een bord voor zijn kop.

Ik merk wel dat mensen uit Dordrecht wat cynisch kunnen zijn. Toen ik hier kwam wonen reageerden mensen vaak met de vraag wat ik hier kwam doen, Dordtenaren zijn over het algemeen negatief over hun eigen stad terwijl ik dat als buitenstaander totaal niet zo ervaarde. Ik zie wel dat Dordt een beetje alternatief is, maar ik vind dat er heel veel leuke dingen te doen zijn.

"Dorpsgevoel met stads faciliteiten, Dordrecht bruist onderhuids"

Welke uitdagingen zie jij voor Dordrecht?

Ik zie het als een uitdaging om een goede discotheek aan te trekken, dat ontbreekt er nu wel. Verder is er ook geen nachtnet voor de treinen meer. Voorheen was dit er wel en dit is ik ook erg belangrijk voor de verbinding met andere steden, ik denk dat het leed niet te overzien is als dit nog verder wordt afgebouwd.

Verder denk ik dat de gemeente meer bottom-up initiatieven uit de stad zou moeten begeleiden. Ik zie dat jongeren vaak goede ideeën hebben maar dat deze stranden, de gemeente zou deze initiatieven beter kunnen begeleiden. In dat kader vind ik ook dat er teveel door vrijwilligers wordt gedaan. Het lijkt wel of nieuwe initiatieven die goed zijn voor de stad niks mogen kosten.

Maak de volgende zin af..

"Jonge starters in Dordrecht.. Ik wil deze zin hierboven eigenlijk iets anders neerzetten, in een aantal woorden die voor mij Dordrecht goed samenvatten: **Van Hagenees naar Schapenkop, Verliefd op Dordrecht, Dorpsgevoel met stadse faciliteiten, Altijd iets nieuws te ontdekken, Dordrecht bruist onderhuids"**